

Protestantse Gemeente Aagtekerke – Domburg

Online-kerkdienst zondag 9 januari 2022 vanuit de Johanneskerk te Domburg
met beeld en geluid mee te vieren via www.kerkomroep.nl te beluisteren via kerktelefoon
Aanvang 10.00 uur

Voorganger: ds. P. Handschin
Kerkrentmeester: Wim Bosselaar
Organist: Hanna Reijnhoudt

Ouderling van dienst: Matty Moens-Faasse
Diaken: Hannie Brassier-Boone
Koster: Adrie Marinissen

VOORBEREIDEN

Orgel

Intocht

Woord van Welkom

Stil Gebed

Aanvangslied “Wij komen hier ter ere van u naam” NLB 274

1 Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.

2 Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.

3 Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

Votum en groet

Zingen “Vernieuw in ons, O God” NLB 858

1 Vernieuw in ons, o God,
uw liefde, lentelicht.
Herstel ons naar uw beeld en strijk
het kwaad uit ons gezicht.

2 Beadem ons, o Geest,
met wonderlijke kracht,
dan opent zich het leven weer,
een bloem in volle pracht.

3 Geef ons, o Christus, deel
aan levenslang geluk.
Gedoopt in U, een nieuw bestaan –
dat slaat geen dood meer stuk.

4 Drie-enig God, vervul
wat U ons hebt beloofd,
na al ons zoeken U te Zien,
dan staan wij oog in oog.

Gebed van de Zondag

Glorialied: Psalm 104

- **Inleiding en Couplet Orgel**
- **Lezing Psalm 104, 1-9 (onberijmd)**
- **Orgel Couplet**
- **Lezing Psalm 104, 24-35 (onberijmd)**

Lezing Jesaja 40, 1-11

Orgel

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Geest

Lezing I: Titus 3; 4-7

Zingen “Uit uw hemel zonder grenzen” NLB 527; 1, 2, 5

1 Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht,
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

2 Als een kind zijt Gij gekomen,
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

5 Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven.

Lezing II: Lucas 3; 15-16, 21-22

Preek

Orgel

DIENST VAN GEBEDEN

Dankgebed en voorbeden
Stil Gebed
Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

Zingen Slotlied “O Jezus hoe vertrouwd en goed” NLB 512 1, 4, 6 en 7

1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

4 al wat ik doe, al wat ik wil,
het is te zwak, te koud,
maar sterk en vurig wordt mijn ziel
wanneer zij U aanschouwt.

6 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.

7 O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stopt
dan draagt mij uw muziek.

Zegen

Orgel

De collecten deze zondag zijn bestemd voor kerk en diaconie en het diaconaal steunfonds.
Uw bijdragen kunt u overmaken onder vermelding van het collectedoel.
De rekeningnummers vindt u op de nieuwsbrief.
Van harte aanbevolen!