

Protestantse Gemeente Aagtekerke – Domburg
Orde van dienst zondag 23 januari 2022 in de Johanneskerk te Domburg
ook met beeld en geluid mee te vieren via www.kerkomroep.nl en te beluisteren via kerktelefoon
Aanvang 10.00 uur

Voorganger: ds. Evelyn Quaak-Kloet **Ouderling van dienst:** Ellis Minderhoud-de Nood
Kerkrentmeester: Andries Dekker **Diaken:** Marja Geschiere-Sanderse
Organist: Hanna Reijnhoudt **Koster:** Adrie Marinissen
Beeld en Geluid: Martien Quaak

Thema: Zet ons op nieuwe wegen

Internationale Week van Gebed voor eenheid van christenen

Orgelspel

Woord van welkom ouderling

Stil gebed

VAN BUITEN NAAR BINNEN

Wees welkom

Samenzang lied 910: 1, 2

1 Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is 't die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons 't goede doen,
Hij geeft na donk're regen
een mild en klaar seizoen.

2 Goddank, wij overdenken
't geheim van onze Heer,
het heil dat Hij wil schenken,
dat nieuw is altijd weer.
Bevrijd van onze zorgen
begroeten wij de dag
en vrezen niet de morgen,
wat hij ook brengen mag.

Groet en Bemoediging

V. de Heer is met u

A. Ook met u is de Heer

V. Onze hulp is in de naam van de heer

A. Die hemel en aarde gemaakt heeft

V. Nooit laat Hij los wat zijn Hand aan ons begon
Hij is onze God, alle dagen van ons leven

Orgelspel psalm 16: 1

1 Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God,
Gij zijt mijn Heer, en mijn geluk is zeker.
Gij maakt bestendig mijn voorspoedig lot,
Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker.
Gij deelt mij toe zo liefelijke landouwen
dat mijn hart in mij opspringt bij 't aanschouwen.

Inleiding thema

Psalm van nu - psalm 16 - Ik val niet uit zijn hand - https://youtu.be/I9m1_8oGERU

Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig;

Ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen:

Ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig.

De mensen hebben andere idolen

en wringen zich voor hen in honderd bochten,

maar ik zal dat nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker:

U hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij.

U houdt mijn hele leven in uw handen

En ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd.

De hele nacht lig ik aan God te denken;

Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust.

Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:

Ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand.

Want u zult mij niet zomaar laten sterven;

Ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los.

U wilt mij leren waar ik u moet zoeken:

Heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn.

Gebied om hulp en zegen

HET WOORD

Zet ons op nieuwe wegen

Lezing Jeremia 31:31-34 (NBV21) en Efeze 4:20-23 (NBV21)

Kinderlied: Zoals klei in de hand van de pottenbakker <https://youtu.be/JFFDnFPvVGk>

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing Mattheus 11: 25-30

Orgel lied 534: 1, 2

1 Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

2 Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

Overdenking

Luisterlied – God, keer alles om – Sela - <https://youtu.be/KZ1wjva7X1Y>

ANTWOORD

Gebeden en Gaven

Dankgebed - voorbeden - Onze Vader (allen)

Aankondiging Collecte

Collecten bij de uitgang zijn bestemd voor kerk en diaconie en er wordt gecollecteerd voor kerkradio/tv.

VAN BINNEN NAAR BUITEN

In vertrouwen gaan

Delen: One Day- Matisyahu (Koolulam)

<https://youtu.be/XqvKDCP5-xE>

Soms lig ik onder de maan en bedank God dat ik adem. Dan bid ik: Neem mij nog niet weg, want ik ben hier met een reden. Soms verdrink ik in mijn tranen, maar ik laat me niet naar beneden trekken. Wanneer er alleen maar negativiteit om me heen is, dan weet ik dat het op een dag allemaal om zal draaien, want...

Mijn hele leven heb ik gewacht op en heb ik gebeden voor mensen die zeggen: We willen niet meer willen vechten. Er zal geen oorlog meer zijn. Laat onze kinderen samen spelen.

Op een dag...op een dag... Het gaat niet om winnen of verliezen, want we verliezen allemaal wanneer de zielen van onschuldigen worden aangetast en de stenen op straat doordrenkt zijn van bloed.

Blijf bewegen, hoewel de wateren blijven razen

In dit doolhof kun je de weg kwijtraken, jouw wijze van leven. Je wordt er misschien gek van, maar laat je er niet door van de wijs brengen, op geen enkele manier!

Soms verdrink ik in mijn tranen, maar ik laat me niet naar beneden trekken. Wanneer er alleen maar negativiteit om me heen is, dan weet ik dat het op een dag allemaal om zal draaien, want...

Mijn hele leven heb ik gewacht op en heb ik gebeden voor mensen die zeggen: We willen niet meer willen vechten. Er zal geen oorlog meer zijn. Laat onze kinderen samen spelen.

Op een dag...

Op een dag zal dit allemaal veranderen, behandel alle mensen hetzelfde. Stop met het geweld, weg met de haat. Op een dag zullen we allemaal vrij zijn, en trots om te leven onder dezelfde zon, samen liedjes van vrijheid zingend zoals

Stop!

Morgen...zal de dag komen.

Samenzang Slotlied: 971: 2, 3

2 God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen en hout alleen
is 't grote werk gedaan.
't Zal om onszelve gaan.

3 De heilige Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.
De vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij en maak ons vrij
in dit uw heiligdom
Kom, Here Jezus, kom!

Zending en zegen