

Protestantse gemeente Aagtekerke-Domburg
Kerkdienst 2 januari 2022 vanuit de Dorpskerk, Aagtekerke
aanvang 10.00 uur

Voorganger: ds. Evelyn Quaak-Kloet
Ouderling van dienst: Tiny Littel
Diaken: Marja Geschiere
Kerkrentmeester: Alex Mesu

Organist: Hanna Reijnhoudt
Koster: Lia Dekker
Beeld en geluid: Martien Quaak

Thema: Waken

Orgelspel vanaf 9.50 uur

Welkom door de ouderling + stil gebed

Zingen lied 8:1, 3, lezen vers 4, zingen vers 6

1 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven-
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

3 Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

4 Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,
Gij doet hem heersen over zee en land,
ja, al uw werken gaf Gij in zijn hand.

6 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

Bemoediging en Groet

Gebed om hulp en zegen

Kindermoment-lied - <https://youtu.be/R90XvO8HmSo> Samen- Elly & Rikkert

Lezing Jesaja 61:1-7

Luisterlied <https://youtu.be/yIkAltq8oAs> lied 772 - Lars Gerfen

Evangelielezing Lucas 12:35-41

Lied 538 een mens te zijn op aarde, lezing vers 1, orgelspel 2 en 4

1 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die 't ons heeft voorgedaan.

2 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

4 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

Overdenking

Luisterlied <https://youtu.be/fKBZbhhWo5g> – Stromen van zegen (J.de Heer) – Joke Buijs

Gebeden

Onze Vader

Zingen lied 913:1,3,4 Wat de toekomst brenge moge

1 Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

3 Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behandelen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

4 Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Zegen en Wegzending

Collecte: voor kerk en diaconie / extra collecte: plaatselijk diaconaat.
U kunt uw bijdrage overmaken onder vermelding van het collectedoel.
De rekeningnummers vindt u op de nieuwsbrief. Van harte aanbevolen!