



# Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg



## Nieuwsbrief-2022/3

### Corona-maatregelen

De kerkenraad heeft besloten om in lijn met het advies van de landelijke PKN vanaf 23 januari weer bezoekers toe te laten in de diensten. Daarbij gelden de volgende maatregelen:

In verband met de Corona-situatie moet u zich voor de kerkdienst **vooraf aanmelden**.

U kunt dat doen door op de vrijdagavond voorafgaande aan de dienst tussen 19.00u en 22.00u te bellen naar telefoonnummer **06 137 66 357**.

U wordt verzocht om bij betreden en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Zodra u op uw plaats zit mag het mondkapje af. Verder het dringende verzoek om de anderhalve meter regel strikt aan te houden. Gaat u zitten op een plek waar een liturgie ligt en houdt afstand bij verplaatsingen in de banken en door de kerk. In alle gevallen blijven de basisregels gelden: 'Was je handen' en 'Blijf thuis bij klachten'.

### Kerkdienst

Op zondag **23 januari 10:00u** gaat ds. Evelyn Quaak-Kloet voor in de dienst in de Johanneskerk in Domburg. Muzikale medewerking wordt verleend door Hanna Reijnhoudt op het orgel. De dienst is rechtstreeks en achteraf te volgen via de kerktelefoon, daarnaast met beeld en geluid via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl).

Op zondag **30 januari 10:00u** gaat ds. G.J. Smit uit Middelburg voor in de dienst in de Dorpskerk in Aagtekerke.

### Collecte

De extra collecte van deze zondag is bestemd voor kerkradio/TV. U kunt uw bijdrage overmaken op NL14RABO0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg onder vermelding van het collectedoel. Van harte aanbevolen!

Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer. De rekeningnummers zijn:

Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.

Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg

God zegene u en uw gaven!

### Bloemen

De bloemen in de kerk worden zondag na de dienst als groet van de gemeente aangeboden aan Jan en Trudie Minderhoud, J.W. Schuurmanstraat 84 in Domburg.

### Pastoraat

Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek kunt u contact opnemen met ds. Evelyn Quaak-Kloet. Dat kan via het emailadres: [pkad.predikant@zeelandnet.nl](mailto:pkad.predikant@zeelandnet.nl) of telefoon 0628167645.

Adres: Dorpsplein 47, 4363 AB Aagtekerke.

### Diaconie

Wie behoefte heeft aan praktische hulp kan bellen met diaken Rinus Moens: 06-20014455.

## Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief wordt wekelijks door een aantal vrijwilligers bij u bezorgd. U kunt de brief ook per email ontvangen, dat verlicht het werk van de vrijwilligers enorm. Wilt u overschakelen op de email-nieuwsbrief geef dan uw naam, adres en email-adres door aan [pkad.scriba@zeelandnet.nl](mailto:pkad.scriba@zeelandnet.nl)

## Ter inspiratie

*Van 17 tot en met 23 januari organiseert de Raad van Kerken de **Internationale Week van Gebed voor eenheid van christenen**. Ieder jaar wordt het thema door de kerken in een ander land voorbereid. Dit jaar door christelijke kerken in het Midden-Oosten. Hun thema 'Volg die ster' komt uit Mattheus 2:1-12.*

*We volgen uit het begeleidende (gratis te downloaden) boekje de uitleg bij Mattheus 2:12: "zij reisden via een andere route terug naar hun land" en het gebed bij zondag 23 januari.*

Wat dachten de wijzen toen zij werden gewaarschuwd om langs een andere weg terug te keren? Misschien waren zij erg in de war, maar God toonde hun een andere weg, een andere mogelijkheid.

Wij zijn vaak gebonden aan onze vertrouwde manier om dingen te doen en de wereld te zien. Wanneer onze weg doodloopt, vragen wij ons af hoe wij verder moeten. God is er altijd om ons te laten zien dat er een andere weg is. God is er om ons op te tillen uit de frustratie die we ervaren als we niet verder kunnen. We hoeven er alleen maar op te vertrouwen dat de Eeuwige, die ons het licht gaf, altijd een weg kan vinden wanneer er een blokkade op onze weg komt. In de kracht van de Geest is een nieuwe start altijd mogelijk. Als kerken zoeken wij naar nieuwe wegen voor de toekomst, zodat met hernieuwde gloed het licht van het evangelie schijnt en wij elkaar kunnen verwelkomen zoals Christus ons verwelkomt, tot eer van God.

Op de nieuwe wegen waartoe God ons roept worden christenen pelgrimsgezellen. Om nieuwe wegen te vinden, zijn onderscheidingsvermogen, nederigheid en moed, bekering en verzoening nodig.

## Gebed

*Genadige God, wij roepen U aan als we geen uitweg zien, als we denken dat alle wegen versperd zijn, en we in wanhoop vervallen.*

*U bent de God van de belofte en de hoop. Laat ons ontdekken dat U een weg voor ons baant die wij niet gezien hadden; dat U ons leidt langs een nog voortreffelijker weg. Wij danken U daarvoor en bidden U door Jezus Christus onze Heer en in de gemeenschap van de heilige Geest dat U ons leidt op onze wegen. Amen.*

Op **zondag 23 januari** sluiten we in de kerkdienst aan bij het dagthema van deze Week van gebed: **Zet ons op nieuwe wegen.**

