



Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg



Nieuwsbrief-2022/2

Kerkdienst

In verband met de geldende Corona-maatregelen zijn voorlopig alle **diensten alleen online** mee te beleven. De diensten zijn rechtstreeks en achteraf te volgen via de kerktelefoon, daarnaast met beeld en geluid via www.kerkomroep.nl.

Op zondag 16 **januari 10:00u** gaat ds. C.J. Don uit Oost-Souburg voor in de dienst vanuit de Dorpskerk in Aagtekerke. Muzikale medewerking wordt verleend door Hanna Reijnhoudt op het orgel.

Op zondag 23 **januari 10:00u** gaat ds. Evelyn Quaak-Kloet voor in de dienst vanuit de Johanneskerk in Domburg.

Collecte

De extra collecte van deze zondag is bestemd voor het restauratiefonds. U kunt uw bijdrage overmaken op NL14RABO0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg onder vermelding van het collectedoel. Van harte aanbevolen!

Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer. De rekeningnummers zijn:

Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.

Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg

God zegene u en uw gaven!

Bloemen

De bloemen in de kerk worden zondag na de dienst als groet van de gemeente aangeboden aan Renske Daanje, Bouwluststraat 1 in Aagtekerke.

Pastoraat

Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek kunt u contact opnemen met ds. Evelyn Quaak-Kloet

Dat kan via het emailadres: pkad.predikant@zeelandnet.nl of telefoon 0628167645.

Adres: Dorpsplein 47, 4363 AB Aagtekerke.

Diaconie

Wie behoefte heeft aan praktische hulp kan bellen met diaken Rinus Moens: 06-20014455.

ZWO Voedselbankactie

We gaan ook dit jaar weer spullen inzamelen voor de Voedselbank Walcheren op zaterdagochtend **15 januari 2022**. Helpt u de klanten van de Voedselbank in deze moeilijke tijd aan iets extra's? Liefst houdbare producten zoals:

Koffie, thee, (kruidenmix voor) macaroni, spaghetti, blikken met bijvoorbeeld soep of leverpastei, appelstroop.

Binnen de dorpskern in Aagtekerke zullen we langs de deuren gaan om uw spullen op te halen.

En natuurlijk kunt het die ochtend ook zelf afgeven;

Tussen 10.00 en 11.30 uur bij de Protestantse Kerk zowel in Aagtekerke als in Domburg.

We staan buiten, blijft u op afstand?

Gemeenteleven

Op 3 januari is ons gemeentelid mevrouw Neeltje Catharina (Nely) Maranus-Koene overleden. Zij woonde Blumstraat 2 in Aagtekerke.

Op 7 januari is ons gemeentelid Laurens (Lau) Maranus overleden, hij woonde Kanonweistraat 24 in Domburg.

Wij bidden om kracht voor beide families in deze verdrietige tijd.

Bedankje

Ik wil graag dank zeggen voor de bloemen en mooie kaarten voor mijn 87e verjaardag.
Hartelijke groet, Ma Dekker-Louws

Ter inspiratie

Aan het begin van 2022 sprak de scriba van de Generale Synode van de Protestantse Kerk René de Reuver een zegen uit voor Nederland.

We kijken terug op een onstuimig jaar vol onzekerheid en onrust. Er is zoveel dat ons mensen uit elkaar drijft en tegenover elkaar zet.

Hoe bewaar ik in deze tijd, in dit nieuwe jaar, vrede en rust? Hoe kan ik, met alle verschillen die er tussen mensen zijn, een ander tot 'heil en zegen' zijn? Ook degenen die andere keuzes maken dan ik? Hoe bewaar ik de kalmte en kom ik tot rust?

Steeds meer kom ik tot de overtuiging dat het met drie dingen te maken heeft.

Allereerst met zwijgen, de hand op de mond leggen en stil worden. Monniken als Thomas Quartier - de nieuwe Theoloog des Vaderlands - leren het me. Stil worden, inkeren tot mezelf, tot wat die ander beweegt, tot God. Wie stil wordt en luistert, hoort meer.

Als tweede heeft het te maken met goed kijken. Met oog hebben voor het schone, voor wat die ander beweegt. Elkaar in de ogen kijken, zodat die ander zich gezien weet.

En als derde, ten slotte, het juiste woord weten te horen, te overwegen en te spreken, opdat mensen en een hele samenleving tot hun recht komen. Vanuit een innerlijke rust, overtuiging en ruimte om bij jezelf te blijven.

Zó zegene God Nederland, met allen die hier verblijven, gezien en ongezien.

De genadige nabijheid van Jezus - het Kerstkind - zegene ons,

zodat wij een beetje genadig met onszelf en met elkaar kunnen omgaan.

De liefde van God, onze hemelse Vader, vulle ons hart, hoofd en handen,

zodat we liefdevol kunnen zijn.

De nabijheid van de Geest van God geve ons vrede en rust, in het nieuwe jaar.

Amen.

Deze zegen is terug te zien en te horen op de volgende website:

<https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/een-zegen-voor-het-nieuwe-jaar/>